



De Dag Vandaag Dossier

Vluchtelingen in Europa

Waarom komen er zoveel vluchtelingen naar Europa?

Heel veel vluchtelingen komen uit Syrië. Daar wordt al jaren oorlog gevoerd. Dat komt omdat allerlei mensen in dat land willen dat de baas van het Syrië, president Assad, aftreedt. Maar zijn leger vecht tegen iedereen die zich tegen hem en zijn partij verzet. Want Assad wil niet aftreden, maar voor altijd de baas blijven van Syrië. In die bloedige burgeroorlog in Syrië zijn er al meer dan 200.000 mensen gedood door hun eigen regering.

Maar het probleem in Syrië is nóg groter geworden door het oprukken van IS. De letters IS staan voor Islamitische Staat. Dat is een terreurgroep, die wil dat mensen leven volgens hun verschrikkelijk strenge regels. Als je dat niet doet, kun je zomaar vermoord worden. Ook als je volgens hen het verkeerde geloof hebt, is je leven in groot gevaar. IS heeft de macht in handen in grote delen van Irak en Syrië. Het is dus heel begrijpelijk dat mensen uit Syrië naar een veilige plek willen.



Maar er komen ook veel vluchtelingen uit het Afrikaanse land Eritrea naar Europa. In Eritrea mag je geen kritiek hebben op de regering, worden heel veel mensen om niets in de gevangenis gestopt en is er bijna geen vrijheid om je eigen leven te leiden. Veel jonge mensen zijn daar slaven van de regering.

En dan zijn er nog de mensen uit heel arme Afrikaanse landen, die naar Europa willen komen om hier te werken en geld te verdienen. Iets dat in hun eigen land vaak heel moeilijk is. Zij worden vaak economische vluchtelingen genoemd.

Hoe komen ze naar Europa?

Zomaar het vliegtuig nemen is er voor de meeste vluchtelingen niet bij. Want om naar Europa te vliegen, heb je een visum nodig, dat is een toestemmingsbewijs. En dat krijg je niet als je een vluchteling bent.

Dus hoe komen vluchtelingen dan naar Europa? Met hulp van mensensmokkelaars. Deze mensen vragen duizenden euro's per persoon voor hun 'hulp'. Ze brengen de vluchtelingen vaak naar een plaats aan de kust, waar een paar oude, gammele bootjes liggen. In die bootjes moeten de vluchtelingen de Middellandse Zee oversteken naar Griekenland of Italië.



Maar deze overtochten gaan soms verschrikkelijk mis. Er zijn dit jaar al duizenden vluchtelingen verdronken in zee, omdat hun bootje zonk. Vanwege het gevaar van de zee, kiezen nu veel vluchtelingen voor een veiliger route. Ze reizen over land via Turkije en Griekenland door naar Hongarije.

Waar in Europa komen ze aan?

De meeste vluchtelingen komen dus in Europa via Griekenland, Italië of Hongarije. Daar vragen ze asiel aan. Dat is een verzoek tot bescherming, omdat het in hun eigen land te gevaarlijk is. Ze worden er opgevangen in kampen, terwijl ze wachten op alle controles en al het papierwerk. Dat kan heel lang duren. Maar door de enorme stroom vluchtelingen zijn er daar niet meer genoeg plekken om iedereen op te vangen.



Veel vluchtelingen proberen weg te komen uit Griekenland, Italië en Hongarije. Ze willen doorreizen naar een ander EU-land om daar asiel aan te vragen. Maar dat mag eigenlijk niet. Vluchtelingen moeten asiel aanvragen in het eerste EU-land waar ze binnenkomen. En dat is niet altijd het land waar ze denken dat ze een goede toekomst hebben.

Waar willen ze het liefste heen?

De meeste vluchtelingen willen naar Duitsland, omdat ze daar prima worden opgevangen. Duitsland vangt nu veertig procent van alle vluchtelingen op. Dat is veel te veel, vinden veel Duitsers. Duitsland wil dan ook dat andere EU-landen meer asielzoekers opnemen.

Maar ook Engeland is populair bij vluchtelingen. Ze proberen via de Kanaaltunnel vanuit Calais in Frankrijk naar Engeland te reizen, door op de trein te springen of stiekem in een vrachtwagen te kruipen.

Mogen alle asielzoekers dan blijven?
Nee. De vluchtelingen uit een veilig land die hier komen om te werken en geld te verdienen, moeten weer terug. Alleen mensen die naar Europa komen omdat ze heel veel gevaar lopen in hun eigen land mogen blijven.



Vluchtelingen in Nederland

In Nederland vragen iedere maand duizenden vluchtelingen asiel aan. Op dit moment komt bijna de helft daarvan uit Syrië. Daarnaast komen er ook veel mensen uit Eritrea naar Nederland. In de echte asielzoekerscentra is er geen plek meer voor de vluchtelingen die nu komen. Daarom worden er in Nederland allerlei plekken gezocht waar asielzoekers kunnen worden ondergebracht. Bijvoorbeeld in lege gebouwen, gymzalen of tentenkampen. Maar omdat er elke dag honderden nieuwe vluchtelingen ons land binnenkomen, moeten er steeds weer nieuwe plekken bij komen.



Veel mensen in Nederland vinden het goed dat vluchtelingen hier een veilig leven krijgen. Er zijn duizenden vrijwilligers die helpen bij het opvangen van de asielzoekers. Maar niet iedereen is blij met de vluchtelingen. Ze denken dat het slecht is voor Nederland, omdat deze mensen straks allemaal een huis en een baan of een uitkering nodig hebben. Ook vinden ze het een probleem dat de vluchtelingen onze taal en gewoontes niet kennen en vaak moslim zijn.

Toch is veel van die angst niet terecht. De vluchtelingen die naar Nederland komen hebben vaak een goede opleiding gehad in hun eigen land. Wanneer ze onze taal leren spreken, kunnen ze hier gewoon werken. En ook zij willen een fijne toekomst in Nederland en snappen dat ze daarvoor hun best moeten doen, door zich aan te passen aan de gewoontes in ons land.

Welke oplossingen zijn er?

Het is heel moeilijk om het vluchtelingenprobleem op te lossen. Mensen proberen al jaren om de oorlog in Syrië te stoppen door met alle partijen te praten, maar dat is nog altijd niet gelukt. En IS weggagen is ontzettend lastig. Er worden luchtaanvallen gedaan door legers uit verschillende landen, en dat helpt wel een beetje, maar niet genoeg.

Maar ook aan de situatie in bijvoorbeeld Eritrea is niet veel te doen. Het land loopt langzaam leeg, omdat er veel jonge mensen vertrekken. Pas als de partij verdwijnt die het land regeert, kan er misschien iets veranderen. Maar de mensen van die partij willen niet weg en sluiten iedereen op die zich tegen hen verzet.



Vluchtelingen eerlijk verdelen

Het is natuurlijk niet eerlijk dat vooral Duitsland zoveel asielzoekers moet opvangen. Dit jaar verwachten ze zo'n 800.000 vluchtelingen. Dat is bijna net zoveel als er mensen wonen in Amsterdam!

Veel grote landen willen dat de vluchtelingen eerlijk verdeeld worden over de landen van de EU. Dat betekent dat alle landen van de EU mensen moet opnemen: de rijkere landen iets meer en de armere landen iets minder. Maar niet alle landen hebben daar zin in. Zij willen niet verplicht worden om vluchtelingen op te nemen. Want het opvangen van de asielzoekers kost natuurlijk wel geld.

Er zijn huizen nodig, terwijl er voor de eigen bevolking van een land soms niet genoeg woningen zijn. Zij moeten dus langer wachten op een huis. En omdat de vluchtelingen de taal van hun nieuwe land nog niet spreken, duurt het vaak een tijd voordat ze kunnen werken.

Vluchtelingenverhalen

Shaza is een vrouw uit Syrië van 23 jaar. In de wijk waar ze woonde, speelde steeds een andere vechtende partij de baas. Toen viel de wijk in handen van IS. Sinds die tijd is het leven daar een hel. Toen de vader van Shaza getroffen werd door een bom, bloedde hij op straat dood. Want in die wijk zijn er geen ziekenhuizen meer, er is geen water, geen hulp, geen medicijnen.



Iets later werd de man van Shaza opgepakt door de regering, omdat hij de tegenstanders zou hebben geholpen. In de gevangenis werd hij gemarteld, maar na twee weken kwam hij weer vrij. Alle spullen in het huis van Shaza en haar man werden ingepikt door strijders. Ze hadden niets meer. Daarom besloten ze te vluchten.

Ahmad komt uit de stad Aleppo in Syrië. Hij was daar heel gelukkig, tot het steeds gevaarlijker werd in zijn land. Op straat werd hij al bijna geraakt door een kogel. Daarna kwam IS. Ze stelden vragen over de islam en als je het antwoord niet kende, konden ze je doden. Toen hoorde hij dat in zijn wijk bommen zouden vallen. Hij ging logeren bij een tante en toen hij een paar dagen later terugging, was zijn huis weg en lag er alleen maar puin. Alles was weg, kapot. De gebouwen én zijn leven waren vernietigd. Daarom besloot hij om te vluchten.